

GOED DOEN

11 Djoemaadaa al-Awwal 1445 – 24 november 2023

قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
قال رسول الله ﷺ: تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

Dierbare gelovigen,

Goedheid is een menselijke en islamitische deugd die nooit zijn waarde verliest, vriendschappen versterkt, vijandschappen in vriendschappen verandert en zelfs wilde dieren temt. Terwijl voor mensen die goed doen zelfs na hun dood om genade wordt gevraagd, doen de doornen die voortkomen uit de zaden van haat die door het kwaad zijn geplant zelfs de hardste harten pijn. Wat een moslim betaamt is om altijd goed te denken en goed te doen. In dit verband beveelt Allah Ta'aalaa het volgende (in vertaling) **“Waarlijk, Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en hulp aan de verwanten. En Hij verbiedt onzedelijkheden, het verwerpelijke en opstandigheid. Hij waarschuwt jullie, zodat jullie daar acht op slaan.”**¹

In zijn vijf adviezen die Hdh. Silistrawie (q.s.) gaf aan een leerling, zei hij het volgende: “Doe elke dag goed aan ten minste één persoon en stel hem tevreden. De weg naar het paradijs gaat namelijk door de harten. Iemand tevredenstellen is de deur naar de Djannatoe-l Firdaws. Dit is de makkelijkste maar tevens de meest oprechte van deze vijf punten. Een hart winnen is gelijk aan veertig keer salaas verrichten. Een hart breken doet de verdienste verliezen van veertig salaas. Als ik 's ochtends opsta, doe ik doe'aa tot Allah: “O, Allah! Schenk mij de mogelijkheid om vandaag één persoon goed te doen!” Als je het huis verlaat of als je thuiskomt, groet dan de eerste persoon die je tegenkomt. Wacht niet totdat hij je zal groeten. Als jij geeft, zal hij wederkerig zijn. De gevende hand is groter dan de ontvangende hand. Het gevend hart is groter dan het ontvangend hart.”

Dierbare geloofsbroeders,

Een helpende hand uitsteken naar hen die in nood zijn, zorgen voor de behoeftigen en wezen, behulpzaam zijn bij de begeleiding van hen die de weg kwijt zijn, zijn allemaal soorten goedheid.

Zelfs vriendelijk zijn en lief praten tegen mensen, ze tevredenstellen en iemand met genegenheid begroeten

vallen onder goedheid. Onze Profeet (s.a.w.) verwijst hiernaar in zijn volgende hadieth sjarief: **“Glimlachen naar je geloofsbroeder is voor jou een sadaqa.”**²

We moeten beginnen met goed doen aan naaste familieleden en ernaar streven om goed te doen aan de hele mensheid. In ayah 23 van soera al-Israa is het volgende verkondigd (in vertaling): **“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan alleen Hem aanbidden, en dat jullie goed doen aan jullie ouders. En als één van hen of beiden in jouw aanwezigheid een hoge leeftijd bereiken, zeg dan zelfs nooit (een oneerbiedig woord als) “pff” tegen hen. En snauw hen niet af, maar spreek hen aan met respectvolle woorden.”**

Het is verplicht om een gunst te doen omwille van de tevredenheid van Allah zonder een materiële tegenprestatie te verwachten en om geen verwijten te maken nadat het gedaan is.

In ayah 262 van soera al-Baqara verkondigt Allah Ta'aalaa het volgende (in vertaling): **“Degenen die hun goederen uitgeven voor Allah en hun giften niet laten opvolgen door de herinnering van hun vrijgevendheid of door kwetsen, hun beloning is bij hun Heer. Zij zullen geen vrees hebben, noch zullen zij bedroefd zijn.”**

Het zou te optimistisch zijn om beloningen te verwachten voor een gunst die wordt afgekeurd. In een andere ayah kariema staat namelijk (in vertaling): **“O, jullie die geloven! Annuleer jullie sadaqa niet door jullie vrijgevendheid te gedenken of door te kwetsen!”**³

Ibn Zayd heeft gezegd: **“Als je denkt dat het groeten van degene die je financieel hebt geholpen omwille van de tevredenheid van Allah hem zwaar zal vallen, groet hem dan niet!”**⁴

Ik wil mijn khoetba beëindigen met een van de voorbeeldige gedragingen van de Ashaab Kiraam in dit opzicht. Op een dag kwam er een bedoeïen naar Omar (r.a.). Hij vertelde hem dat zijn kleine dochter en zijn vrouw kleding nodig hadden en deed een verzoek. Omar (r.a.) vroeg: “Wat gebeurt er als ik niet aan je verzoek kan voldoen?” De man zei: “Dan ga ik weg, maar jij zult hier in het hiernamaals verantwoording voor moeten afleggen.” Hierop hilde Omar (r.a.) tot zijn baard nat was en zei daarna tegen zijn slaaf naast hem: **“Geef deze man mijn overhemd, bij Allah, ik heb niets anders bij me dan dit!”**

¹ Soera an-Nah'1, ayah 90.

² Tirmidzie, Birr, 36.

³ Soera al-Baqara, ayah 264.

⁴ Qoertoebie, Baqara, 262.