

SJAYTAAN EN DE NAFS

16 Djoemaadaa al-Awwal 1445 – 29 december 2023

قال الله تعالى: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا
الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: عَادَ نَفْسَكَ فَإِنَّهَا اتَّصَبَتْ
لِمُعَادَاتِي

Dierbare gelovigen,

Onze khoetba gaat over de twee grote vijanden van de mens, namelijk Sjaytaan en de nafs.

De sjaytaan en de nafs zijn twee grote spirituele vijanden waarvan men het kwaad dient te kennen en vermijden. De gevaarlijkste van deze vijanden is de **Nafs Ammaara**, die volgens de awliyaaoellaah even sterk is als 72 sjayaatien.¹

De grootste wijsheid achter de schepping van deze vijanden is dat de mens erdoor op de proef wordt gesteld. Zij die in deze test slagen, verdienen het paradijs, en zij die verliezen, verdienen de hel als resultaat van hun handelingen. Beide vijanden zijn tegelijkertijd vijanden van Allah.

In de Koran Kariem wordt de vijandschap van Sjaytaan als volgt verkondigd (in vertaling): **“O, kinderen van Adam! Heb Ik jullie niet bevolen om Sjaytaan niet te aanbidden? Waarlijk, hij is een duidelijke vijand voor jullie. En aanbid Mij. Dat is het rechte pad.”**²

In een hadieth goedsie zegt onze Heer: **“Wees vijand van je nafs! Hij is namelijk tegen Mij in opstand gekomen met vijandschap.”**³

De grootsheid van de helden is evenredig met de grootsheid van de vijand waartegen ze vechten. Zij die deze twee spirituele vijanden kennen en tegen hen strijden, zullen niveaus bereiken in verhouding tot hun inspanningen en succes.

Zij die de vijand als vriend kennen en zich met hem verenigen of zij die niet beseffen dat zij in zijn val gelopen zijn, zullen naar het hiernamaals gaan met uitputting van hun spiritueel kapitaal.

Aangezien ons geloof en ons eeuwige leven waardevoller zijn dan ons bezit en ons huidige leven, dienen wij minstens net zozeer voorzorgsmaatregelen

te nemen tegen onze spirituele vijanden als tegen onze materiële vijanden. Laten we dit onderwerp daarom bekijken vanuit het perspectief van Allah's geliefde dienaren.

Yoêsoef (a.s.) beschrijft zijn nafs als volgt: **“En ik verklaar mijn nafs niet vrij. Waarlijk, de nafs is erg geneigd naar het slechte, behalve als mijn Heer Zijn genade schenkt. Waarlijk, mijn Heer is Genadevol, Barmhartig.”**⁴

Onze Profeet (s.a.w.) heeft gezegd: **“Je grootste vijand is je nafs, waarvan het centrum ligt tussen je twee wenkbrauwen.”**⁵

De nafs heeft een aantal niveaus, waarvan de meest weerbarstige de Nafs Ammaara is. De nafs in deze staat claimt goddelijkheid. De nafs die onderdanig is aan Allah's bevel is de Nafs Moetmainna. Er is geen redding uit de handen van de nafs totdat men deze positie bereikt.

Hdh. Imam Rabbaanie (q.s.) zegt het volgende: **“Het doel van het zenden van profeten en de wijsheid in de verplichtingen van de sjarie'a is om de Nafs Ammaara uit te schakelen en te ruïneren. De sjarie'a's zijn gekomen om de verlangens van de nafs te elimineren.”**⁶

De nafs kan enkel getemd worden door hem zijn verlangens te ontnemen. De verlangens van de nafs vervullen, betekent hem helpen. En het helpen van de nafs is het helpen van de vijand van Allah, die zeker gestraft zal worden.

Eeuwige verlossing hangt af van het kennen van de nafs en het zich ontdoen van zijn listen en valkuilen. De nafs wordt gevoed door de verboden dingen en zonden. De soevereine ziel krijgt kracht door aanbidding. Het wegwerken van de nafs hangt af van het uithongeren ervan door het zijn verlangens niet te geven en van het versterken van de ziel met aanbiddingen.

Laten we niet vergeten dat we in deze tijd, waarin de redenen die de nafs versterken op hun hoogtepunt zijn, waakzamer en voorzichtiger moeten zijn en overtuigingen, houdingen en gedragingen die in strijd zijn met de islam moeten vermijden.

¹ Ziya Sunguroğlu'nun Notları, blz. 58.

² Soera Yaasien, ayaat 60 en 61.

³ Maktoebaat Imam Rabbaanie, b. 1, br. 52.

⁴ Soera Yoêsoef, ayah 53.

⁵ Faydhoe-l Qadier, b. 2, blz. 31.

⁶ Maktoebaat Imam Rabbaanie, b. 1, br. 52.